



HER KAN DU TEGNE EN TEGNING

## Velkommen til dig

Du og din mor - og måske også dine søskende - er kommet her hos os.

I er på et sted, hvor der bor andre børn med deres mødre.

Stedet hedder et krisecenter.

Du og din mor bor her, fordi der har været vold derhjemme.

Det kan være at mor og far har råbt meget højt, slået, skubbet eller smidt med ting. Nogle gange er børnene også blevet slået.

Vi ved, at det er svært at komme til et nyt sted med mange nye og ukendte børn og voksne.

Måske tænker du;

Hvad med min far?

Hvad med min familie?

Hvad med mine venner?

Hvornår skal vi hjem igen?

Vi ved, at børn, der har oplevet slemme ting, kan være bange, forvirrede og kede af det.

Alle som arbejder her, vil gerne tale med børnene, om hvordan de har det og om den vold de har oplevet.

Derfor inviterer vi børnene til at tale med os.

Vi ved, at børn savner deres far, deres familie og deres venner.

Vi ved også, at børn savner deres lejlighed, deres legetøj, deres værelse og mange andre ting.

Vi ved, at alle børn har brug for at tale om de voldsomme oplevelser, som er sket derhjemme.

Vi ved også at børn kan få ondt i maven og bange tanker, hvis de ikke får talt med nogen om deres oplevelser og bekymringer.

Når børnene har boet noget tid her, starter de i en ny daginstitution eller i skole.

På krisecentret spiser vi aftensmad på samme tidspunkt hver dag.

Ingen har mobil, Ipad m.m. med når vi spiser. Vi ser heller ikke tv, når vi spiser.

På krisecentret bor der mødre og børn og nogen skal tidlig op om morgenen. Alle børn skal være på deres værelse kl.20.

Vi har legetøj og bøger, som børnene kan låne.

Hvis du mangler med noget, eller er utilfreds med noget, så kan du altid fortælle os det.

Vi synes, at børn er skønne og skal ses og høres.

Vi glæder os til at lære dig at kende.